



Met het oog op morgen

Wmo Bulletin nr. 8, oktober 2013

Het is zover, we gaan beginnen!

We hebben een telefoonnummer, een e-mailadres en bovenal 3 vrijwilligers uit het dorp die **vanaf 1 oktober** het meldpunt Wmo gaan bemensen!

De vrijwilligers zijn enkele uren per week telefonisch bereikbaar voor het Meldpunt. De vrijwilligers van het meldpunt brengen de hulpvragers en aanbieders met elkaar in contact.

Ongeveer 20 mensen uit het dorp hebben zich aangeboden om ondersteuning en hulp in allerlei vorm te geven. Aan de andere kant weten we dat er mantelzorgers en hulpvragers in ons dorp zijn die onder andere door de bezuinigingen minder formele hulp krijgen. De vrijwilligers brengen de behoeften in kaart, spreken met de doelgroepen en brengen de mensen met elkaar in contact.

We zijn met iets nieuws bezig. Dat betekent ook dat we niet alles van te voren weten of geregeld hebben. Het is een proces dat veel aandacht en zorgvuldigheid vraagt. Ook de afstemming met, zoals dat nu heet, de formele zorg luistert nauw. Daarom hebben we gekozen voor een geleidelijke start.

We verwachten dat u snel de weg naar het Meldpunt en de vrijwilligers weet te vinden. Aarzel niet als u denkt dat zou wel eens iets voor het Meldpunt Wmo kunnen zijn. Of als u denkt: ik zou er meer van willen weten. Of als u zich afvraagt: zou ik wel steun/hulp kunnen krijgen?

Bel zonder enige schroom: **06 – 250 424 78** of mail naar **kerkavezaath4012@gmail.com**

De vrijwilligers:

Lianne Tabbers
Vincent Boon
Annegreet Barten

Bereikbaarheid (vanaf 2 oktober)

Dag	Van	Tot
Maandag	13.30 uur	15.30 uur
Woensdag	10.30 uur	12.30 uur

Telefoonnummer: 06 – 250 424 78

Nieuwe naam gezocht voor het Meldpunt.

Oh ja, de Werkgroep Wmo vindt dat er een pakkende en goede naam voor het Meldpunt moet komen. Hebt u een goede suggestie voor een herkenbare naam voor het Meldpunt, laat het ons dan **voor 15 oktober** a.s. via **kerkavezaath4012@gmail.com** weten.

Laatste nieuws.

Binnenkort hopen we u ook te kunnen vertellen waar we een ontmoetingspunt in het dorp hebben, waar u op vaste momenten naar toe kunt om met de mensen van het meldpunt te praten.

Natuurlijk houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen die uiteindelijk moeten leiden tot het gevoel van: inderdaad in Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

Bewonersvereniging

opgericht in 2007



KERK-AVEZAATH